



Raad van Kerken

Woerden

BELEIDSPLAN

2022 – 2025

Beleidsplan 2022 – 2025 van de Raad van Kerken Woerden

Inleiding

De Raad van Kerken Woerden is een zelfstandig kerkelijk lichaam dat rechtspersoonlijkheid bezit. Leden en gastleden van de Raad zijn geloofsgemeenschappen in Woerden en omstreken. De raad is zelfstandig ten opzichte van de Raad van Kerken in Nederland, maar weet zich wel sterk met de landelijke Raad van Kerken verbonden. Er is voortdurend aandacht voor initiatieven en activiteiten die vanuit de landelijke Raad van Kerken worden opgezet en lokale betrokkenheid hierbij wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.

Missie

De Raad van Kerken zoekt naar verbinding en eenheid tussen de Woerdense geloofsgemeenschappen. In de veelkleurigheid van vormen en tradities is het van wezenlijk belang elkaar te ontmoeten, en elkaar zo werkelijk te zien, te herkennen, beter te verstaan en zo ook: elkaar te verrijken. Bovendien is het goed in de gezamenlijkheid als christelijke gemeenschappen zichtbaar te zijn in de Woerdense samenleving.

Visie

Wat de geloofsgemeenschappen in de Raad van Kerken wil verbinden is voor alles gelegen in het zich samen aangesproken weten door de woorden van de bijbel. Het is de stem van de Goede Herder, die ons wegen wijst en die juist ook in de gezamenlijkheid van de aangesloten geloofsgemeenschappen oproept om Hem te volgen. Dat er tussen de aangesloten geloofsgemeenschappen allerlei verschillen in visie en (geloofs-)beleving kunnen bestaan is geen verhindering, maar juist een extra stimulans om gezamenlijke wegen te zoeken.

Ambitie

De Raad van Kerken hoopt aan verbondenheid, wederzijds begrip en groei naar eenheid gestalte te geven door het zoeken van gezamenlijke wegen, die worden gekenmerkt door de trits: vieren, leren en dienen. Deze weg is zowel gericht naar 'binnen', naar de verbindingen tussen kerken en gelovigen, als naar 'buiten', naar presentie en dienst in de samenleving.

Omgeving

1. Oecumene wereldwijd

Oecumene is wereldwijd gericht op de ontmoeting van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen. Daarbij is meteen duidelijk dat het zoeken naar eenheid duidelijk gericht is op eenheid-in-verscheidenheid. Bij de activiteiten van de plaatselijke Raad van Kerken mag deze wereldwijde eenheid-in-verscheidenheid dienen als inspiratiebron bij wat plaatselijk wordt gedaan.

2. Lokale situatie

Meer dan bij de wereldwijde en nationale oecumenische beweging gaat het plaatselijk niet alleen om verbindingen tussen structuren, instituties, ontmoetingen tussen kerkleiders, etc., maar vooral ook om ontmoetingen tussen mensen, die in elkaars nabijheid. Dit bepaalt de manier waarop oecumenische grondgedachten worden 'vertaald' in de plaatselijke verhoudingen.

3. Kerken in de samenleving

De tijd dat kerken in de samenleving een centrale plaats hadden is voorbij. Dat is ook in Woerden het geval. Het is dus ook niet vanzelfsprekend dat wat kerken zeggen en doen relevant wordt gedacht. De Raad van Kerken Woerden zoekt

Beleidsplan 2022 – 2025 van de Raad van Kerken Woerden

naar wegen om – waar mogelijk gezamenlijk - in woord en daad present te zijn op een eerlijke en herkenbare wijze.

Werkwijze

Regelmatig vergadert de Raad van Kerken, waarbij de vertegenwoordigers van alle aangesloten geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd. Hierbij wordt besproken hoe het beleid van de Raad van Kerken gestalte kan krijgen.

Er is een dagelijks bestuur, bestaande uit een beperkt aantal leden. Het is van belang dat de leden van het dagelijks bestuur zoveel mogelijk vanuit verschillende kerken/ geloofsgemeenschappen komen. Het dagelijks bestuur coördineert, stimuleert, en neemt initiatieven. In voorkomende gevallen is het dagelijks bestuur het ‘gezicht’ van de Raad van Kerken naar buiten.

Voor de uitvoering van onderdelen van het gekozen beleid zijn er commissies of werkgroepen. Ook hier is van belang dat kerken/ geloofsgemeenschappen zo breed mogelijk vertegenwoordigd zijn.

Het is belangrijk dat de intenties en activiteiten waarbij de Raad en/of de bij de Raad betrokken geloofsgemeenschappen betrokken zijn zo breed mogelijk voor het voetlicht komen. Een goede website is daarbij van betekenis.

De Raad kan daarvoor in aanmerking komende initiatieven vanuit de aangesloten geloofsgemeenschappen financieel ondersteunen, waarbij de oecumenische ‘uitstraling’ van zulke initiatieven bepalend is.

Elkaar verrijken

Waar wordt ervaren dat ‘de kerk’ groter en breder is dan de ‘eigen’ kerk/geloofsgemeenschap is meteen de vraag: kan dat wat vanuit andere geloofstradities naar mij toekomt voor mij/ons echt een verrijking zijn? En meteen daarbij: kan wat ik te bieden heb een verrijking zijn voor de anderen? In één vraag samengevat: kan de verscheidenheid en veelkleurigheid die we met elkaar vormen voor ons allen een verrijking zijn?

Aandachtsvelden: vieren, leren, dienen

Het ligt voor de hand dat de vraag wat samen gedaan kan worden nadrukkelijk aan de orde is. Daarbij komt heel snel de diaconale opdracht van de kerk in beeld. Vooral is te denken aan: dienst aan de samenleving, dienst aan mensen die in een kwetsbare positie verkeren, dienst aan een verantwoord en zorgvuldig omgaan met de aarde. Kernachtig wordt dit samengevat in de ‘slogan’ van het conciliair proces (uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw): gerechtigheid, vrede en de heelheid van de schepping.

Waar mogelijk kan dit als een gezamenlijke opdracht van de kerken/geloofsgemeenschappen worden gezien, waarbij een Raad van Kerken dus een duidelijke rol kan spelen. In dit verband is – waar nodig en gewenst – een gezamenlijke getuigenis van overheid en samenleving rond deze thema’s ook van belang. Bovendien zal gezocht worden naar mogelijke ‘bondgenootschappen’ uit alle hoeken van de samenleving.

Bij het ‘dienen’ hoort ook het ‘leren’. Gezamenlijke bezinning op de ‘inspiratiebronnen’ van het christelijk geloof, en daarbij ook op de verschillende manieren waarop dat wordt uitgewerkt en beleefd, is van groot belang. Gezocht wordt naar kansen en moge-

Beleidsplan 2022 – 2025 van de Raad van Kerken Woerden

lijkheden om door gesprekken, leerhuizen, lezingen, etc. aan deze gezamenlijke bezinning gestalte te geven

Ook wordt gezocht naar kansen en mogelijkheden om samen te vieren. Zo wordt wat de – gezamenlijke! – christelijke geloofstraditie biedt gedeeld in liturgie, in lofzang, in gebed, kortom: in samen vieren. Dit geeft uiting aan het gedeelde geloof, maar ook aan de verrijking die het delen van vormen van vieren die de ánder meer ‘eigen’ zijn kan betekenen.

Over ‘samen dienen’

Rond het thema ‘samen dienen’ komen diverse samenlevingsvragen in beeld. Te denken is aan vragen rond ‘kerken en armoede’, en rond ‘eenzaamheid’, rond ‘klimaat en ecologie’, rond ‘economie’, ‘de vreemdeling en de vluchteling’, ‘vrede’, en o.a. ook ethische vragen rond menselijk leven en levenseinde.

Rond de typisch diaconale vragen die betrekking hebben op de Woerdense samenleving kent de Raad van Kerken een commissie diaconie. Hierin wordt rond alle diaconale activiteiten binnen de gemeente Woerden samengewerkt, zoveel mogelijk is overleg en samenwerking met diverse partners in de breedte van de samenleving.

Bij de vele aspecten van ‘samen dienen’ wordt samenwerking gezocht met organisaties, plaatselijk of in bredere verbanden, die inzake bezinning en/of uitvoering van betekenis kunnen zijn. Daarbij is van belang steeds aandacht te hebben voor de mogelijkheden die de Raad van Kerken in Nederland biedt.

Over ‘samen vieren’

Het samen vieren kan vorm krijgen in groot opgezette vieringen, waarin de eenheid en verbondenheid breed manifest kan worden, maar het kan ook vorm krijgen in meer kleinschalige momenten van bezinning.

De mogelijkheden én grenzen die hier zijn vormen aanleiding voor bezinning, maar tegelijk wordt er ook naar gestreefd zoveel mogelijk die mogelijkheden en grenzen al doende te verkennen.

Voor deze bezinning, en ook de uitvoering van diverse vormen van samen vieren kent de Raad van Kerken een werkgroep vieringen.

Over ‘samen leren’

De basis voor elke geloofsgemeenschap is het geloof in God, die wij kennen als de Vader van Jezus Christus. Vanuit die basis zijn er verschillende, en soms zelfs (schijnbaar?) tegengestelde wegen waarop dat wordt uitgewerkt en beleefd. Tegelijk gaat het veelal niet om statische waarheden en onwankelbare zekerheden: meer en meer wordt de weg van geloven in deze wereld als een zoektocht ervaren.

De Raad van kerken ontplooit initiatieven om ontmoetingen tussen leden van de verschillende geloofsgemeenschappen te bevorderen, waarin ervaringen over deze zoektocht worden gedeeld, en waarin wederzijdse inspiratie een belangrijk element is. Van tijd tot tijd zal er een bijeenkomst worden belegd waarin thema’s rond deze zoektocht in bredere verbanden kunnen worden besproken.

Contact met andere religies

Een van de vragen die rond ‘samen leren’ aan de orde kan komen, is die naar de mogelijke betekenis van het interreligieus gesprek. In het verlengde daarvan ligt de vraag

Beleidsplan 2022 – 2025 van de Raad van Kerken Woerden

naar mogelijkheden voor ‘interreligieuze vieringen’. Uitgangspunt is dat mogelijkheden voor het interreligieus gesprek zoveel mogelijk gezocht moeten worden. Het open en respectvolle respect met gelovigen van andere religies kan zeer waardevol zijn met het oog op meer wederzijds begrip.

Waar het gaat om eventuele interreligieuze vieringen is de belangrijke vraag of en in hoeverre die wellicht tot een bepaalde relativering leidt van wat oecumene bedoelt als het zoeken van verbinding binnen het kader van de christelijke geloofstraditie.

Het gesprek met Israël

Op één punt is er sprake van een heel bijzondere situatie, namelijk waar het gaat om het gesprek met Israël. Het joodse geloof (met alle daarbij gegeven verscheidenheid) komt op heel wezenlijke punten voort uit dezelfde bron als het christelijk geloof. Het verhaal van Jezus Christus is op geen enkele manier ‘verkrijgbaar’ los van het verhaal van Israël, en het heeft goede grond als Israël wordt aangeduid als ‘onze oudere broer’. Dat kan ‘spannende vragen’ opleveren rond de vroegere én de meer recente geschiedenis, en ook rond het gesprek met Israël en het jodendom vandaag.

De Raad van Kerken acht dit gesprek belangrijk, juist ook met het oog op het verstaan van de eigen ‘identiteit’ als kerken en geloofsgemeenschappen, en zoekt samenwerking met organen die zich – met name op lokaal niveau – met deze vragen bezighouden.¹

Samen geloven

Bij alles wat de Raad van Kerken kan en wil betekenen voor de kerken/geloofsgemeenschappen én gericht op de samenleving is de vraag naar ‘gezamenlijk geloof’ wezenlijk. Het is niet aan de Raad van Kerken om daar ‘verbindende’ antwoorden op te geven. Wél is het belangrijk dat de bezinning op de vraag wat de gezamenlijke geloofsbasis is aan de orde blijft.

Daarbij is het de vraag of het ‘statisch’ hanteren van een samen gedeeld geloof, hetzij zeer minimalistisch ingevuld, hetzij ingevuld met een grotere of kleinere hoeveelheid ‘klassieke’ waarheden, echt verder brengt bij oecumene-als-beweging. Daartegenover zal de nadruk kunnen liggen op het dynamische aspect: kerk, en geloven (dus ook sámen kerk-zijn, en sámen geloven!) wil altijd een beweging zijn. En daarom wil de ‘eenheid’ tussen kerken en geloofsgemeenschappen, altijd óók beweging zijn. Op weg naar...

Uitwerking in jaarlijkse werkplannen

Aan de hand van de in dit beleidsplan genoemde aandachtsvelden wordt elk jaar een werkplan vastgesteld met concrete doelen voor het komende jaar. Dit werkplan zal steeds gelden van september tot september. In mei of juni wordt het lopende werkplan geëvalueerd en een nieuw werkplan voor het komende seizoen vastgesteld.

¹ Uiteraard kan dit niet betekenen dat voor een beoordeling van het beleid van de staat Israël nu andere ethische maatstaven zouden gelden dan voor iedere andere staat. Dit kan de ‘onopgeefbare verbondenheid met Israël’ (zoals in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is geformuleerd) heel ‘spannend’ maken.